

## **Respekt og resultater**

*Af MF Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans  
Medlem af Folketingets præsidium for Venstre*

Den smukke vandrehal på Christiansborg prydes bl.a. af den 268 meter lange blomstrefrise, der er udført af kunstneren Rasmus Larsen. Frisen er bl.a. interessant på grund af de gamle danske ordsprog og fyndord, der er ment som en ironisk kommentar til det politiske virke. Et fyndord lyder: ”Stakket er stridens glæde”. Disse kloge ord er værd at lægge sig på sinde i en tid, hvor befolkningens generelle respekt for politikerne i Folketinget kan ligge på et meget lille sted.

For få uger siden debatterede vi politikernes dårlige omdømme på en konference arrangeret af præsidiets. Af hensyn til vores umistelige folkestyre er vi nødt til at få højnet respekten for politikerne – og dermed for folkestyret. Og det starter med os selv. Lad mig komme med nogle konkrete bud på, hvad der skal til. Først og fremmest skal vi begynde at vise mere respekt for hinandens holdninger på tværs af partiskel. Jeg forstår godt, at befolkningen ikke bryder sig om den respektløse og nedladende tone, der ofte bruges i debatterne. Og på de sociale medier, hvor vi politikere bør være garanter for en sober og saglig tone. Vi skal huske på, at vi er valgt til at være uenige og repræsentere forskellige synspunkter. Men vi er også valgt til at skabe resultater til gavn for Danmark og for befolkningen. Der bruges ufatteligt meget energi på politisk drilleri ved åbne samråd og i andre sammenhænge, hvor målet er at nedgøre modstanderne og bringe sig selv i et positivt lys. Jeg er overbevist om, at befolkningen hellere ser krudtet brugt på respektfuld og resultatorienteret dialog. Selvfølgelig skal der debatteres og gås til stålet. Men lad os altid besinde os på Rasmus Larsens kloge ord, ”Stakket er stridens glæde”. Og så er det godt ikke at love for meget. Løftebrud styrker ikke tilliden til politikere.

Pressen har i sagens natur en afgørende rolle i forbindelse med folkestyret. Vi politikere skal kigges i kortene, så befolkningen kan følge med i det politiske arbejde i magtens centrum. Desværre har jeg i mine 12 år på tinge oplevet en negativ udvikling i forhold til pressens adfærd. Alt for mange historier er overfladiske og uden substans. Man savner de gode gamle fagjournalister, der havde en dyb indsigt i deres område. Desuden er der i dag fokus på konflikterne, slagsmålet og processerne i dansk politik. Det fjerner fokus på den store seriøse indsats, der faktisk ydes på Borgen. Det er konflikter, mudderkastning og hundeslagsmål, der bedst sælger aviser. Endelig er der en tendens til, at dele pressen er blevet meget personfikseret og benytter enhver lejlighed til at latterliggøre og

mistænkeliggøre politikere. Alt dette skal ikke opfattes som klynk. Men jeg vil hævde, at pressen også har et stort medansvar for folkestyrets omdømme.

Afslutningsvis vil jeg nævne et råd, jeg engang fik af min gode ven, fhv. minister Knud Enggaard: "Kristian, hvis du lader andre få æren, så kan du få gennemført rigtig meget i dansk politik". Det er så sandt, som det er sagt.