

*Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
MF og medlem af Miljø- og Fødevarerudvalget for Venstre*

Rettidig omhu ved Gudenåen

Som led i kampagnen "Kampen om vores kyster og åer" har BT bragt artikler, der forsøger at mistænkeliggøre miljø- og fødevarerminister Eva Kjer Hansen, borgmester Steen Vindum og udvalgsformand Jarl Gorridsen i forbindelse med Silkeborg kommunes grødeskæring i Gudenåen. Det er der absolut ingen grund til. Tværtimod skal Vindum og Gorridsen roses for rettidig omhu. Det er en klog og helt nødvendig politisk beslutning, at der iværksættes ekstraordinær grødeskæring når åen går over alle bredder med store oversvømmelser og tab til følge. Også tak til Eva Kjer, der tog imod min invitation til at besøge Gudenåen ved Kongensbro sidste år i august. Det er prisværdigt, når ministre tager på feltbesøg for at sætte sig ind i realiteterne langt væk fra Christiansborg. Og tak fordi Eva Kjer efterfølgende har præciseret kommunernes pligt til at handle når der er oversvømmelser. Der skal altid tages skyldigt hensyn til miljø og natur. Men i de senere år er der på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse sket en snigende forsumpning af vores landskab, ligesom voldsomme oversvømmelser er blevet normalbilledet ved mange åer. Klimaforandringerne og udbredelse af vandremuslingen bidrager til denne uholdbare situation. Derfor skal vandet fremover ledes mere effektivt til havet ved hjælp af en bred vifte af virkemidler såsom intelligent grødeskæring, skånsom oprensning af propper i åer, der bremser vandet, samt dobbelt vandløbsprofil. Og planlagte vådområder med fuld kompensation til lodsejere. Som vandløbsordfører for Venstre arbejder jeg hårdt på, at vi i løbet af 2017 får vedtaget en moderne vandløbslov med balanceret hensyn til mere effektiv vandaflodning og god miljøtilstand i små og store vandløb. De politikere, forskere og embedsmænd, der er lodret imod grødeskæring og oprensning, må forholde sig til alternativet: En fremtid med evindelige oversvømmelser af haver, kældre og marker, forsumpning af landskabet og store tab for samfundet.

Afslutningsvis vil jeg udtrykke håb om, at BT og andre medier fremover vil være lidt mere alsidige i deres dækning af forholdene omkring vores vandløb. Eksempelvis savner jeg, at den seriøse og folkelige forening, Danske Vandløb også kommer til orde i sagen.