

*Af Kristian Pihl Lorentzen
Hermelinvej 4, Ans
MF for Venstre*

Mulighedernes kampdag

Tilbage i 1910 blev dagen, der markerer ligestilling og demokratisk frihed - Kvindernes Internationale Kampdag - stiftet herhjemme i Danmark. Allerede dengang var vi blandt frontløberne på et vigtigt projekt: At fremme lige muligheder og retten til frit at udfolde sig uafhængigt af køn. En bedrift som vi danskere kan være stolte af. Vi er nået rigtig langt på ligestillingsfronten. Men der er fortsat meget at kæmpe for.

Her tænker jeg ikke mindst på de islamistiske og middelalderlige imamer, der her i Danmark prædiker total undertrykkelse af kvinders frihed og rettigheder. Her er der for alvor en helt konkret opgave at løse for den danske kvindebevægelse og alle vi andre.

Ligestilling handler i min verden ikke om, at vi politikere gennem love tvinger flere kvinder ind i bestyrelser eller beordrer mænd til flere måneds barsel. Det ville være manglende respekt over for kvinderne og den enkelte familie. Det handler om, at vi vurderer folk på deres faglige kompetencer. Ikke deres køn. Og her har kvinderne givetvis meget mere potentiale at byde på. Kom frem på banen, piger!

Den 8. marts er en vigtig dag for demokratiet. Vi ærer de kvinder, der tog en hård, men nødvendig kamp for mange år siden. Vi bliver mindet om, at der stadig skal kæmpes for, at kvindernes rettigheder ikke trædes under fode af islamister og andre med et formørket og uacceptabelt syn på kvinder og deres umistelige frihedsrettigheder i et moderne demokratisk samfund.