

*Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans.
MF for Venstre*

Tyndt finanslovsforslag

Den socialdemokratiske regering har nu fremlagt sit finanslovsforslag for 2022. I Venstre har vi set frem til, at regeringen kom med løsninger på de tre største udfordringer, som Danmark står overfor. Nemlig manglen på arbejdskraft, den grønne omstilling og en fejlslagen integration. Desværre skuffer udspillet.

Danske virksomheder mangler akut arbejdskraft. 4 ud af 5 hoteller melder om mangel på arbejdskraft. I byggeriet har problemet ikke været større siden 2006.^{viii} Og mange andre brancher mangler hoveder og hænder. Alligevel indeholder regeringens finanslov ikke ét eneste initiativ, der skaffer mere arbejdskraft. Det er dyrt for Danmark. Ifølge Dansk Industri koster den aktuelle mangel på arbejdskraft Danmark 13,5 mia. kr. om året.

Selvom der stadig er langt igen for at nå klimamålsætningerne, er der ikke ét forslag, der reducerer CO₂-udledningerne, og regeringen har ikke afsat midler til klimatiltag. Når regeringen ikke er villige til at prioritere den grønne omstilling, betyder det, at andre kommer til at betale. Det ser vi bl.a. med regeringens landbrugsudspil, som risikerer at koste tusindvis af arbejdspladser i hele landet.

Regeringens finanslovsforslag præsenterer heller ikke løsninger på, hvordan vi får rettet op på årtiers fejlslagen integration og får flere arbejdsløse indvandrere ind på arbejdsmarkedet.

Venstre vil en anden vej. Danmark har brug for, at vi fremtidssikrer økonomien, så der er råd til både velfærd og den grønne omstilling. Vi er klar med konkrete løsninger, som vi tager med ind i forhandlingslokalet - hvis vi bliver inviteret.