

*Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Folketingsmedlem for Venstre*

Brug for bedre balance hos DN

Langt de fleste af os holder rigtig meget af Danmarks flotte og mangfoldige natur. Den skal vi absolut værne om. Samtidig skal der være plads til gode initiativer og aktiviteter, der styrker den lokale udvikling og beskæftigelse rundt omkring i landet. Det er en uhyre vigtig balance, hvor ikke mindst kommunalbestyrelserne spiller en vigtig rolle i behandlingen af ansøgninger fra borgere og virksomheder. En oplagt garant for natur og miljø er Danmarks Naturfredningsforening (DN). Desværre ser vi ofte eksempler på, at DN ikke længere har respekt for den vigtige balance mellem natur og menneskeskabt aktivitet. Seneste eksempel er ved Tange Sø, hvor DN har lagt hindringer i vejen for, at Ans Kraftvarmeværk kan realisere et fantastisk godt energiprojekt med udvinding af grøn fjernvarme fra Gudenåens vand. Argumentet er ikke, at projektet skader miljøet, men derimod at den næsten 100 år gamle Tange Sø bør fjernes fra landkortet som led i "naturgenopretning". En direkte hyklerisk fremfærd, idet DN netop har udtrykt varm støtte til vedvarende energiprojekter, der kan fortrænge fossile brændsler. Hvor er det saglige hensyn til natur og miljø i denne sag. Et tilsvarende eksempel ses ved Mønsted, hvor en ældre landmand i flere år har forsøgt at få tilladelse til opstilling af en lille husstandsmølle tæt ved gården. Efter grundig sagsbehandling har kommunen intet at indvende mod projektet. Men DN stikker en kæp i hjulet med henvisning til nogle flagermus, der angiveligt blev set på egnen for nogle år siden. Mange andre har oplevet, at sunde og miljøvenlige byggeprojekter er blevet forsinket i måneder eller år, fordi DN nærmest pr. automatik indgiver klage til Natur- og Miljølagenævnet, selvom naboer og kommune har sagt god for projektet. Og ofte sendes klagen uden opbakning fra den lokale DN komité med indsigt i tingene - det kaldes vist topstyring eller københavneri.

Denne aggressive fremfærd fra DN's side er et udtryk for manglende respekt for den balance, der skal være i forhold til naturhensyn og menneskelig aktivitet. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis DN havde eksisteret allerede fra 1200-tallet. Så var der næppe blevet bygget ret mange af vore prægtige landsbykirker, ligesom Himmelbjergstårnet næppe havde knejset stolt over Julsø. Og vi ville have et langt mindre velstående samfund. Tiden er inde til at få sat politisk fokus på den rimelige balance mellem natur og kultur. Hvis vi ønsker et Danmark i bedre balance, skal der også være plads til aktivitet og udvikling uden for de større byer. Derfor vil jeg opfordre DN til at sadle helt om og opgive den nærmest religiøse og automatiske modstand mod projekter i det åbne land. Drop også modstanden mod en lempelse af den ufatteligt stramme regulering af vort uundværlige landbrugserhverv. Lad de dygtige danske bønder producere flere gode danske råvarer ved hjælp af moderne og miljøvenlige metoder. I stedet for at kaste sig over mindre lokale sager, burde DN satse på de store og principielle sager, hvor der virkelig er behov for at varetage naturens interesser. Der er også brug for en seriøs politisk debat om begrebet "naturgenopretning". I hvert fald rammer DN helt ved siden af skiven, når foreningen kræver naturperlen Tange Sø tømt som led i naturgenopretning. Dette indlæg skal ikke ses som et generelt angreb mod DN, for der er brug for en lokalt forankret forening, der

vil værne om natur og miljø. Derimod er indlægget en appel om, at DN begynder at se langt mere balanceret på tingene og holder op med at lægge usaglige hindringer i vejen for sunde lokale projekter.

**Hvor der er vilje,
er der vej**

Med venlig hilsen

Kristian Pihl Lorentzen

FOLKETINGET



Medlem af Folketinget (V)
Trafikordfører for Venstre

Christiansborg
DK-1240 København K.

Tlf.: +45 27 52 28 18
(kontor, mobil og sms)

E-mail: vkrl@ft.dk

www.kplorentzen.dk